

Juli 2004

In dit nummer

- 1** Redactioneel
- 2** MuzieKanne 2004
- 3** In memoriam Pater Damiën Gijsbrechts
- 4** Sint Cecilia Sprokkels

Periodiek van de
**Koninklijke Fanfare
 Sint Cecilia Kanne VZW**
 Bejats 14
 3770 Kanne-Riemst
 [www.kfc-kanne.be]

TUSSEN ROFFELS EN NOTEN

1. Redactioneel

Beste lezers,

Voor velen onder jullie is waarschijnlijk de vakantie reeds begonnen, en zijn de koffers al gepakt om een zonnige bestemming op te zoeken. Het zal nodig zijn, want op dit ogenblik kunnen we moeilijk spreken van mooi weer.

Wij wensen u alvast een heel fijne en deugddoende vakantie.

De repetities voor de muzikanten en trommelaars zijn even opgeschort. Toch willen wij er even aan herinneren dat voor de muzikanten de repetities terug beginnen op vrijdag 30 juli, en voor de drummers op zaterdag 31 juli. Als je dus nog thuis bent (of al terug bent) van vakantie, dan verwachten we je op deze repetities.

De leerlingen die nog geen deel uitmaken van het leerlingenorkest hebben ook gedurende de maand augustus geen lessen.

Natuurlijk is het u opgevallen dat de layout van dit kroniekje helemaal anders is dan in het verleden.

Inderdaad, na zoveel jaren vonden wij het misschien wel aangewezen om het ontwerp enigszins te wijzigen. Wij willen het kroniekje aanvullen met wat tekeningen, en waar mogelijk foto's. Daarmee willen wij het lezen wat aangamer maken. Dit is natuurlijk nog maar het eerste nummer, en jullie moeten het een beetje beschouwen als een proefnummer. Daarom vragen wij jullie ook om op- of aanmerkingen te geven, zodanig dat we deze uitgave nog beter kunnen verzorgen.

En natuurlijk, zoals al zo dikwijls gevraagd, zouden wij het op prijs stellen dat jullie ook zelf zorgen voor wat meer inbreng voor deze publicatie. Een leuke anekdote, een kortverhaal, een verslag van de werkgroep waar je aan meewerkt. Kortom, roffels en noten is er voor jullie, maar ook van jullie.



2. MuzieKanne 2004

Tijdens het weekend van 21 en 22 augustus zullen wij voor de derde maal "MuzieKanne" organiseren. Het is een hele opgave geweest om de nodige korpsen bij elkaar te krijgen voor dit muzikale gebeuren. Op het ogenblik dat wij deze tekst aan het papier toevertrouwen hebben wij inderdaad nog maar slechts de zekerheid over één korps dat samen met ons een concert wil verzorgen op zaterdag 21-08. De vakantieperiode blijkt steeds maar moeilijker te worden om korpsen op een concertpodium te krijgen.

Het avondprogramma, een echte Limburgse avond is dan weer goed gevuld, en wij hopen dat het bij eenieder ook in de smaak zal vallen.

Voor zondag 22 augustus konden wij dan wel rekenen op diverse korpsen die zich willen tonen aan het publiek. Wij streven er ook naar om meer dan ooit de muziek naar de mensen te brengen, zoals ook het uitgangspunt is geweest van het inrichten van MuzieKanne. De muziekmaatschappijen komen samen aan diverse horecagelegenheden, vanwaar zij begeleid worden naar de zaal. Daar wordt uiteindelijk de stoet gevormd, en gaan wij een parkoers afleggen waar elk deelnemend korps weer voor een andere horecagelegenheid een kleine

serenade ten beste geeft, om tot slot allen weer te verzamelen op het statieplein en gezamenlijk het Limburgse Volkslied ten gehore te brengen. Daarna is het de beurt aan de orkesten op het podium om de gezelligheid erin te houden tot de avond.

Wij hebben dit jaar een korps kunnen krijgen uit Raalte – Overijssel. Zij waren van in het begin zeer enthousiast om te kunnen deelnemen aan deze parade. Wij gaan ons best doen om deze mensen zo goed als mogelijk te ontvangen. Het folkloregedeelte van deze stoet krijgt een extra steuntje door de deelname van de schutterij van Sint Martens-Voeren.

Zo hopen wij dat ook deze editie van MuzieKanne weer zal aanslaan en dat we wat extra naamsbekendheid krijgen.

Natuurlijk hebben wij voor deze feestelijkheid ook weer wat helpende handen nodig. Wij rekenen op u allen om waar nodig een handje toe te steken.

3. In Memoriam



Een tijdje geleden bereikte ons het bericht van het plotse overlijden van E.H. Damiën Gijsbrechts, missionaris in Haïti. Natuurlijke kennen wij allemaal pater Damiën, en zijn werk daar in één der armste landen van de wereld. Ons korps

was vrij nauw verbonden met Damiën, en ook wij hebben altijd ons steentje bijgedragen om zijn werk ginder te ondersteunen. Toen jaren geleden de Damiën – Haïti – stichting de papieromhalingen stopzette, hebben wij dit initiatief overgenomen, en wij hebben elk jaar een deel van de opbrengsten ook overgemaakt ten voordele van Damiën. Enige tijd geleden hebben wij ook nog op vraag van Damiën partituren overgemaakt die hij met zijn muziekgroepje kon instuderen.

Toen wij de afscheidsviering hier in Kanne bijwoonden konden wij op een video-opname zien hoe de door Damiën opgeleide muzikanten, hem naar zijn laatste rustplaats brachten, terwijl ze muziek speelden waarvoor wij de partituren hadden opgestuurd. Op de kist lag een trompet, het instrument dat Damiën eertijds nog bij onze vereniging heeft leren bespelen.

Samen met heel de Kannerse bevolking mogen wij fier en vol bewondering zijn voor wat Damiën ginder voor de mensen heeft gedaan.

Waarschijnlijk zal op een of andere manier aan het werk van Damiën in Haïti ook nu nog door onze gemeenschap aandacht besteed worden. Wij willen daar zeker aan blijven meewerken.

KALENDER

21 – 22 augustus 2004
Kanne
MUZIEKANNE

05 september, 13.00 uur
Maaseik
Streetparade bij het
Knapkoekbakken

11 september, 18.00 uur
Maastricht - Wyck
*Historische stoet – Comié Zwart
Kruis Wyck (fanfare en
drumband)*

12 september, 13.00 uur
Kanne
*Drumband-parade
K.F. Alliance*

12 september, 17.00 uur
Bommershoven
Concert – fanfare en drumband

19 september, 13.00 uur
Kanne
*Limburgs Kampioenschap
drumbands*

17 oktober, uur nog niet gekend
Peer
*Limburgs kampioenschap voor
harmonie en fanfare
(leerlingenorkest)*

4. *Sint Cecilia Sprokkels*

Lenteconcert

Het lenteconcert dat dit jaar doorging op 25 april, werd behalve door onze eigen vereniging ook opgeluisterd door de Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid uit Sint Huibrechts-Lille, de Koninklijke Oude Harmonie Sint Cecilia uit 's Gravenvoeren en de Koninklijke Harmonie Sint Michiel uit Kesselt.

Voor de muzikliefhebbers zeker een fijne muzikale namiddag, maar helaas blijken de echte luisteraars voor onze muziek toch maar dun gezaaid. Misschien ook dat het opzet van dergelijke concerten niet meer zo goed aanspreekt bij de mensen, en is het dan ook nodige dat wij daarover eens gaan "brainstormen", om het met een modern woord te zeggen. In elk geval zijn er al enkele leden die aangeboden hebben om hierover eens de koppen bij elkaar te steken.

Verdienstelijke leden



Tijdens het lenteconcert moesten wij nog iets rechtzetten wat wij bij het Sint Ceciliafeest vergeten hadden.

Stefan Caberg mocht een medaille in ontvangst nemen voor tien jaar lidmaatschap.

Maar wij gebruikten deze gelegenheid ook om onze eresecretaris,

Freddy Thijs, uitgebreid te huldigen voor vijftig jaar lidmaatschap, waarvan veertig jaar als secretaris. Hij ontving daarom ook een eremedaille vanwege Vlamo en vanwege de vereniging werd hem ook het diploma van erebestuurslid uitgereikt. Nogmaals van harte proficiat aan de jubilarissen.

Classificatiedag Vlamo Riemst

Op 4 april hield Vlamo-Riemst haar eerste classificatiedag. Zoals U weet is bij het nieuwe Vlamo een traditie overgenomen die reeds bestond bij de Muziekfederatie. En zo komt het dus dat alle verenigingen van Riemst, aangesloten bij Vlamo Riemst, en waarbij ook Fanfare Sint Lambertus uit Veldwezelt is aangesloten, deze classificatiedag hielden. Het woord zegt het zelf. Het is geen echte wedstrijd, maar er is wel een jury die een beoordeling schrijft en die de nodige commentaren voorziet voor het korps. Je kan er alleen maar je voordeel bij doen. Wij brachten er een viertal werken waarbij wij beoordeeld werden voor Variosity van Wim Laseroms en Virginia van Jacob de Haan.

De commentaren werden door onze dirigent toegelicht bij de volgende repetities, en een aantal aanbevelingen werden reeds toegepast in het korps, onder andere een kleine wijziging in de opstelling van de muzikanten, zodanig dat het muzikaal klankgeheel beter tot zijn recht kan komen. De algemene beoordeling voor ons korps was goed.

Welkom thuis

Na tien maanden Amerika is Veerle Thijs terug thuis. Veerle volgde een jaar lang de lessen aan de Meade High School in Hanover - Maryland. Zoals elke High School had ook deze school een muziekbond, en dus heeft Veerle heel die tijd blijven muziek spelen, en kan ze dus bij de volgende repetities gewoon haar plaats weer innemen.

De thuiskomst werd alleszins, ondanks de plenzende regen, toch goed gevierd, met de collega's muzikanten, burens en vrienden.

Provinciaal Kampioenschap Drumbands

Zoals je kan lezen in de agenda mogen wij dit jaar het provinciale kampioenschap organiseren. Wij maken er een erezaak van om de drumbands weer echt een plaats in onze muzikwereld te geven, en daarom hebben wij ook dit jaar weer van Vlamo de vrijheid gekregen om de wedstrijd helemaal open te gooien, ook voor buitenlandse korpsen. Er zijn al behoorlijk wat inschrijvingen, en zeker niet van de minste. Noteer alvast 19-09-2004 want ook dit muziekfeest mag je niet missen.

Provinciaal Kampioenschap Fanfare en Harmonie.

Ons leerlingenorkest is ingeschreven voor dit kampioenschap dat doorgaat op 17 oktober in Peer. Elke week is er op vrijdag van 19.00 tot 19.45 uur dan ook repetitie voor deze afdeling van onze vereniging. Wij weten dat het stimulerend is voor de jongere muzikanten, en dat ze er heel wat van opsteken.