



September 2005

1. *Redactioneel*
2. *Een nieuw vaandel*
3. *Uitblazen aan zee*
4. *MuzieKanne 2005*
5. *Streetparade Maaseik*
6. *Opleiding*
7. *Sint Cecilia sprokkels*



Periodiek van de
VZW Koninklijke Fanfare Sint Cecilia ,
Bejats 14, 3770 Kanne
[www.kfc-kanne.be]

TUSSEN ROFFELS EN NOTEN

Beste lezers,

De zomervakantie zit er al weer op, de meeste jongeren zijn op dit ogenblik al terug naar school, terwijl anderen zich opmaken om aan een nieuwe job te beginnen. Of hoor je bij diegenen die na een verdiende vakantieperiode je dagelijks werk hebben hervat.

Voor iedereen wensen wij veel arbeidsvreugde, maar zeker arbeidszekerheid.

Heel deze zomerperiode lang hebben wij niet veel van ons laten horen, maar dat betekent zeker niet dat wij hebben stil gezeten. Er zijn toch heel wat nieuwtjes te vertellen en dat willen wij langs deze weg dan ook graag weer doen.

Wij kregen bij gelegenheid van “Kleine Kermis” een nieuw vaandel, wij brachten een dagje door in Blankenberge, er was weer een fijne editie van *MuzieKanne*, een aantal van onze jongeren trokken nog maar eens een dagje naar zee, en wij zijn pas terug van een succesvolle uitstap naar Maaseik. Ondertussen nog een concert verzorgd in Eben-Emael, een drumbandoptreden bij Alliance in Kanne. En zo zie je maar dat wij inderdaad een goed gevuld programma hebben gehad.

En vergeten wij daarbij ook het familiale nieuws niet, en een verandering die zich aanbiedt bij de opleiding van onze leden.

Heel wat te vertellen dus maar waarschijnlijk heeft de samensteller van deze periodiek, samen met velen van jullie trouwens, veel tijd doorgebracht aan de brug over het Albertkanaal. Terwijl de nieuwe brug stilaan zijn voltooiing bereikt, ging de oude definitief ten onder aan het dagenlange gedrill van de graafmachines. Het is toch even wennen met de nieuwe brug, maar vooral met de andere route die je nu moet nemen om in het Avergat te komen of evengoed om in de andere richting naar het dorpscentrum te gaan. Laten wij hopen dat dit, vooral in de wintermaanden, geen al te grote hindernis zal vormen.

EEN NIEUW VAADEL

Bij gelegenheid van de sacramentsprocessie was het dan eindelijk zo ver. Het reeds lang bestelde vaandel was klaar, nadat het ontwerp van de fabrikant diverse keren door ons aangepast werd. Wij moesten er uiteindelijk nog meerdere keren de lange

weg naar Kasterlee voor afleggen.



Het feest van Klein Kermis was een ideale gelegenheid om ons vaandel te laten inzegenen en tegelijkertijd te tonen aan onze dorpsgenoten.

Afscheidnemend deken Coppejans verzorgde de plechtige inzegening, waarna het vaandel fier naar de zaal werd gedragen.

Waarom een nieuw vaandel zal je misschien wel vragen? Welnu, de data die op het vaandel staan zijn ook een beetje verwarrend. De stichtingsdatum blijft uiteraard gelijk, maar het tweede jaartal dat erop vermeld staat is 1978, het jaar dat het vaandel bij gelegenheid van het 130-jarige bestaan gerestaureerd werd.

Het oude vaandel dat prachtig van structuur is, en waardevol borduurwerk bevat is eigenlijk veel te zwaar om gedurende een grotere rondgang mee te nemen. Het is vrij groot en bij een beetje wind reeds

wordt het een hels karwei om dit pronkstuk mee te dragen.

Het nieuwe vaandel is daarom ook veel lichter van uitvoering. Maar wij hebben er ook voor gezorgd dat de naam van het korps veel beter tot zijn recht komt. En als datum hebben wij enkel de stichtingsdatum weerhouden.

Wij moeten hier zeker vermelden dat het vaandel geschonken werd door een lid van onze vereniging, waarvoor wij zeer erkentelijk zijn en ook langs deze weg nogmaals dank je wel willen zeggen.

UITBLAZEN AAN ZEE



Bovenstaande titel was de naam van het muzikale project dat dit jaar aan onze Belgische kust liep. Vorig jaar werd het bestuur van Vlamo Riemst gecontacteerd door een medewerker van de Vlaamse gemeenschap, departement cultuur, met de vraag of er korpsen van Riemst bereid zouden zijn aan dit evenement deel te nemen. Prompt hebben wij dan unaniem de beslissing genomen dat gewoonweg ALLE korpsen van Riemst de muzikaalste gemeente van Vlaanderen zouden vertegenwoordigen in Blankenberge. Er is zowel van Vlamo Riemst als van de projectbegeleiders in Blankenberge heel wat voorbereidend werk aan te pas gekomen.

Maar vooral mogen wij de medewerksters van de dienst cultuur van onze gemeente niet vergeten die uiteindelijk de hele administratie voor hun rekening namen. Dat onze gemeente bovendien het hele vervoer voor zijn rekening (letterlijk zelfs) heeft genomen mag toch ook wel gezegd worden.

Het hele gebeuren vond plaats op 2 juli. Het weer was misschien niet het meest ideale maar uiteindelijk beleefden wij toch een mooie dag. Wij mochten een wandelconcert verzorgen over de dijk en door de hoofdstraat, om vervolgens deel te nemen aan het afsluitende gezamenlijk concert op de grote markt. Dat wij tenslotte andere korpsen muzikaal mochten begeleiden bij hun aftocht op de markt alvorens zelf als laatsten een groet te brengen aan het talrijke publiek was voor ons zeker een opsteker. En wie de talrijke foto's op onze website wil bekijken, begrijpt best dat wij fier mogen zijn op onze presentatie.

MUZIEKANNE 2005

In het weekend van 20 en 21 augustus hielden wij onze traditionele zomerfeesten, voor de vierde maal al onder de naam "MuzieKanne". De formule blijkt toch behoorlijk aan te slaan.

Dit jaar mochten wij toch weer drie korpsen ontvangen die op zaterdag een podiumconcert verzorgden. Gelet op

het tijdstip van het jaar is dit tegenwoordig niet meer zo evident.

De "Limburgse avond" was ook weer een succes te noemen. De zaal was behoorlijk vol gelopen van enthousiaste feestvierders.

Onder een stralende zon mochten wij dan op zondag met een zevental groepen onze eigen streetparade afwerken. De terrasjes zaten vol en vele toeristen genoten van de muziekkorpsen, maar zeker ook van het kunstige optreden van de vendeliërsgroep Die Landouwe uit Genk. Terwijl de amusementsgroepen het laatste deel van deze tweedaagse op zich nam, hebben diverse muzikanten van de korpsen spontaan hun "muzikale hulp" aangeboden, en zo bleek plots onze podiumwagen zelfs niet meer nodig.

Wij mogen terugblikken op geslaagde zomerfeesten. Wij danken iedereen die op welke manier dan ook hieraan heeft meegewerkt. Wij hopen dat wij volgend jaar, bij ons eerste lustrum van MuzieKanne op dezelfde manier kunnen verder werken.

STREETPARADE MAASEIK



Koninklijke Harmonie
CONCORDIA
Maaseik

Zondag 4 september trok onze vereniging naar Maaseik om er voor de tweede maal deel te nemen aan de streetparade, die de plaatselijke Koninklijke harmonie Concordia er inricht. Deze parade gaat samen met het traditioneel bakken van de knapkoek, een soort Maaseiker speculaas.

Omdat we toch goed voor de dag wilden komen, werd er op vrijdagavond, in plaats van een normale repetitie, een wandelrepetitie gehouden, waar nog eens degelijk gelet werd op het marcheren. De streetparade in Maaseik staat immers ook onder auspiciën van Vlamo Limburg en de deelnemende korpsen worden ook gejureerd.

Acht korpsen traden in totaal aan voor een korte maar aangename optocht doorheen het centrum van de gezellige maas-stad, waar zeer veel toeristen vertoeven op een zonnige dag als deze.

Na de optocht verzorgden alle korpsen een gezamenlijk optreden op de grote markt, waarna dadelijk de prijsuitreiking volgde.

Onze inspanningen, maar vooral de wijze van presentatie van ons korps werden beloond met de ereprijs van de stad Maaseik. Hennie en Martin mochten de felicitaties, het rapport en een mooi glazen kunstwerk in ontvangst nemen.

Toch alweer een mooie titel om aan ons palmares toe te voegen.

OPLEIDING JONGE (OF NIEUWE) LEDEN

De laatste tijd stelden wij meer en meer vast dat jongere muzikanten op een bepaald ogenblik afhaken. De reden is niet altijd even duidelijk. Dat wegvallen van jonge leden betekent natuurlijk dat de opvolging enigszins in het gedrang komt. Wij vonden dat wij hier zeker werk van moesten maken. Eén van de maatregelen die wij meenden te nemen is dat de opleiding enigszins wordt aangepast, en er nog nauwere samenwerking moet komen tussen opleiders en dirigent. In dit nieuwe concept konden wij echter geen beroep meer doen op de diensten van de heer Huub Vandenboorn. Na tien jaar trouwe dienst hebben wij dan ook op passende wijze afscheid genomen van Huub. Inmiddels hebben wij een nieuwe opleider kunnen aantrekken in de persoon van Louis Wilhelmus. De heer Wilhelmus, afkomstig uit Maastricht, studeerde af aan

het conservatorium in Maastricht en is beroepshalve muzikant en docent.



Het lessenpakket dat thans gegeven zal worden behelst zowel individuele opleiding notenleer en instrumentenleer, als samenspel. Ook zal er getracht worden de nieuwe leerlingen nog sneller te integreren in de grote groep. Met de nieuwe aanpak hopen wij de animo bij de nieuwelingen hoog te houden, maar zal zeker ook gestreefd worden naar kwaliteit.

Inmiddels hebben wij ook weer een recruteringsactie op het getouw gezet. Wij hopen hiermee nieuwe leden te kunnen werven, zowel bij de drumband als bij de fanfare.

Wij hopen dat alle leden ook de nodige inspanning willen doen om eventuele kandidaat nieuwkomers te stimuleren in hun keuze, maar vooral ook hen de nodige ondersteuning te geven zodra zij toetreden tot het korps.

SINT CECILIA SPROKKELS

Wij hebben het echt niet vergeten, maar ons vorige

blaadje dateert toch alweer van enkele maanden terug.

Ondertussen mochten enkele van onze leden zich verheugen op familie-uitbreiding.

Op 23 april werd bij Ivo en Rosita Lemmens-Jughmans een dochtertje Lena geboren.

Naomi is dan weer het dochtertje dat geboren werd bij Rudy en Lisanne Clozs-Betsch op 27 april en tenslotte kwam ook bij de familie Vico en Daniëlle Odekerken-Mommers op 08 juli een dochtertje Elke het gezin vergroten.



Vico en Daniëlle hebben op 27 augustus hun kerkelijk huwelijk laten inzeggen hier in de kerk van Kanne.

Aan hen allen van harte proficiat en onze beste gelukwensen.

LOTTO

U weet dat u nog altijd kan meespelen aan het raden van het reservegetal van de lottotrekking van zaterdagavond. Voor 50 eurocent per week kan je meedoen. Heb je het reservegetal juist, dan verdien je dertien euro.

Om mee te doen kan je altijd bij Edmond Gilson terecht.

TOT SLOT

Beste vrienden drummers, muzikanten, leden van de toneelgroep, en iedereen die het moge aanbelangen. Het najaar zal ons ook weer tal van activiteiten brengen van diverse aard.

Wij gaan zeker nog proberen hierbij ook nog een aangename uitstap te realiseren, al zal het moeilijk zijn een geschikte en vooral vrije datum te vinden.

De volgende uitstap naar de Proms in Antwerpen is inmiddels reeds vastgelegd.

Meer dan ooit moeten wij ervan overtuigd zijn dat wij een hechte groep moeten vormen en dat wij het voor elk van ons aangenaam moeten maken om deel uit te maken van deze groep.

Wij blijven op uw aller inzet rekenen.

