



Oktober 2009

## ***Redactioneel***

## ***Bloemencorso Hergenrath***

## ***MuzieKanne 2009***

## ***Muziekschool in Kanne***

## ***Sjef Ficker***

## ***Vooruitblik***

## ***Sint Cecilia sprokkels***

Periodiek van de  
VZW Koninklijke Fanfare Sint Cecilia,  
Bejats 14, 3770 Kanne

# **TUSSEN ROFFELS EN NOTEN**

## ***Beste lezers,***

Jammer genoeg is de zomervakantie alweer voorbij en gaan we het najaar in. Het mooie weer maakt langzaam plaats voor de iets donkere dagen, die vooralsnog gelukkig bont gekleurd worden door het vallende blad.

We kijken tevreden terug op onze uistap naar Monschau en onze deelname aan de Bloemencorso te Hergenrath.

Ook willen we nog wat vertellen over *MuzieKanne 2009* en het afscheid van dirigent Maurice Van Mechelen.

In deze editie geven we graag mee dat de muziekacademie van start is gegaan in Kanne.

In naam van de voltallige vereniging heten wij in deze Roffels en Notens onze nieuwe dirigent Sjef Ficker welkom .

Tot slot blikken we al even vooruit naar de komende activiteiten tot het einde van ons muzikaal jaar en sluiten we af met de nodige felicitaties in onze sprokkelrubriek.

Er is dus weer heel wat te vertellen. Onze vereniging leeft ! Veel leesplezier!

## ***Bloemencorso Hergenrath***

Op 23 augustus vond in het hart van het drielandpunt België, Duitsland en Nederland de 28<sup>ste</sup> Euregio bloemencorso van Hergenrath plaats. Dit komt in de regio nergens anders voor en lokte

oa. in het jaar 2007 meer dan 20.000 bezoekers.

Telkens krijgen de wagenbouwers van de organisatie alle vrijheden voor de bouw van hun praalwagens. Men begint dan ook al in april met de opbouw. Om de praalwagens in 'bloemenrijke glans' te laten stralen, worden ca. 600 bloemen per vierkante meter verwerkt. De hiervoor benodigde bloemen in de diverse kleuren worden de dag voor de optocht uit Zundert (NL) met twee vrachtwagens geleverd.

Ook dit jaar begeleiden muziekbands uit België, Duitsland en Nederland de optocht. Daarnaast waren er talrijke majorettes, folkloregroepen en zelfs een verzameling oldtimers te zien.



Onze fanfare en drumband nam voor de eerste maal deel. We maakten van de gelegenheid gebruik om er een daguistap van te maken.

Om negen uur verzamelden we voor een busrit richting Monschau. Het bekende Eifelstadje, niet eens zo ver van Kanne, bekoort toch steeds weer door zijn aangename sfeer. Al snel hadden onze mensen zich her en der neergeveleid op een of

ander terras, bezochten een typisch winkeltje, of gingen luisteren naar een Eifeler muziekvereniging die toevallig daar was om de feesten van de Feuerwehr op te luisteren. Ons bezoek was kort maar goed, en dit nodigt zeker uit tot herhaling, maar dan voor een ganse dag natuurlijk.



Het was een van die snikhete dagen van deze zomer. Drummers en muzikanten, vaandrigs en bestuursleden, in hemdsmouwen gekleed, zorgden er toch voor dat wij voor de talrijke bezoekers goed voor de dag kwamen. Het is toch weer eens een bijzondere ervaring als je door tienduizenden toeschouwers op hartelijk applaus wordt onthaald. Een extra drankje zou weliswaar zeker welkom zijn geweest, maar toch genoten wij van deze dag, en van de belangstelling.

## ***MuzieKanne 2009***

Voor de achtste maal werden dit jaar onze muziekfeesten gevierd onder de naam *MuzieKanne*.

Traditiegetrouw werd ons feestweekend zaterdagmiddag muzikaal geopend met de Brabançonne.

Ons concert stond dit jaar in het teken van onze dirigent. De heer Van Mechelen, die in samenspraak met onze fanfare een interim-dirigent was, zou namelijk afscheid van ons nemen.

Iedereen weet dat we een echte dorpsfanfare zijn, liefhebbers van muziek, maar (waarschijnlijk) nog meer van ambiance. Doordrongen van de wil om elke week samen te komen om eerst muziek te maken en daarna in gezelligheid de week af te sluiten. Een concert, een optocht, een feestje in eigen dorp,... we zijn er altijd even graag bij en onze aanwezigheid en muzikale opulstering wordt op prijs gesteld.

Het klinkt zo eenvoudig, maar het is verre van een vingerknip en ... hop daar gaan we weer. Wij willen in al onze bescheidenheid het toch goed doen. En dan heb je natuurlijk iemand nodig die de muzikanten er toe kan brengen om van 'papieren noten' ook echt muziek te maken.

Als een deus ex machina, op het ogenblik dat het echt nodig was, verscheen daar plots een man die ons terug op de juiste muzikale sporen moest brengen. Zoals een tovenaars in de sprookjes de meest onverwachte dingen met zijn toverstokje kan doen verschijnen of verdwijnen, zo wist Mr. Van Mechelen met z'n dirigerstokje de kwaliteiten van onze leden naar boven te halen. Hij deed hen op het puntje van de stoel zitten, luisteren naar elkaar en vooral muziek maken met elkaar. Op een strenge manier, op een goedlachse manier, op een vaderlijke manier, op een respectvolle manier.

Wat onze vereniging in deze korte periode geleerd heeft, is niet in enkele woorden te beschrijven. Niet alleen het muzikale vormpeil kreeg een flinke oppepper, maar ook het gevoel om er weer samen voor te gaan.

Mr. Van Mechelen heeft ons met raad en daad bijgestaan om een volwaardige opvolger te kiezen en wij hopen dat we samen met de nieuwe dirigent Mr. Ficker z'n inspanningen mogen belonen.

We maakten van de gelegenheid om Mr. Van Mechelen te bedanken voor het prachtige werk dat hij in deze korte periode heeft verricht. Met trots hebben we hem dan ook het erelidmaatschap van ons korps aangeboden.

Het werd zowel voor hem als voor de muzikanten een emotioneel afscheid.



Na het optreden van de fanfare liet het trommelkorps het beste van zich horen onder de kundige leiding van Mark Vrijens.

We mochten nog twee korpsen verwelkomen die een prachtig concert verzorgden. Eerst onze naamgenoot, de Kon. Harmonie St Cecilia uit Grote-Spouwen, met wie we in het verleden al vaker samenwerkten.

Eindelijk is het ons ook gelukt om eens een korps uit de Oostkantons tot hier te krijgen, bij name van Société Royale L'Harmonie uit Gemmenich. Niet zo ver uit onze buurt, maar het is toch een mooie opstap naar een meer Euregionaal podium, waar sommigen onder ons toch al geruime tijd voor ijveren.

Na de ernstige muziek, de ontspanning.

Zoals de naam het zelf zegt, werd tijdens de 'Shake It Party' heel wat afgedanst. De Shakin DJ's, Huub Adriaens en de Jefkes waren van de partij. Al was de opkomst misschien wat

minder, het plezier was er niet minder om.

's Zondags waren enkelen alweer vroeg in de weer met de nodige voorbereidingen. Om 15u ging de streetparade van start, waar we een zestal groepen mochten verwelkomen.

Tal van toeristen en speciaal opgekomen toeschouwers genoten van de muzikale tonen, de drumbands, en het kunstige optreden van een vendeliersgroep.



De muzikale toon werd subliem en vol ambiance verder gezet door la Band D'Heure uit Heure le Romain. Deze bandasgroep heeft tijdens het Europees Festival Bandas Y Penas in Gers – Frankrijk afgelopen mei heel wat prijzen gewonnen:

- De 1<sup>e</sup> PRIX MUSICAL (trompette d'or) met "Pirates of the Caribbean" (Europees kampioen);

- De prijs

**TRADITIONNEL BANDAS**

(gascon d'argent) met "Fiesta en Aragon";

- De zilveren palmen

**CONCOURS GENERAL.**

Het is dus een groep die zeker gezien en vooral gehoord mag worden in zijn genre. Van ambiance gesproken

Om 18u zou het feest binnen verder worden gezet en betrad de LMBend het podium. Het lijkt stilaan een traditie te worden dat deze muzikale band onze muziekfeesten afsluit.

We kunnen terugblikken op een geslaagd weekend. We danken iedereen die op welke manier dan ook hieraan heeft meegewerkt. Uiteraard hopen we volgend jaar, bij de volgende editie van *MuzieKanne*, op dezelfde manier kunnen verder werken.

## ***Muziekschool in Kanne***

Op woensdag 9 september is de Muziekacademie van start gegaan in de studierichting Muziek met een cursus Algemene Muzikale Vorming.

Er is gestart met het eerste jaar notenleer voor zowel volwassenen (vanaf 13 jaar) als voor jongeren (8-12 jaar).

Voor de volwassenen geldt dat er een cursus notenleer (2,5 uur per week) wordt gecombineerd met 1 uur les instrument / slagwerk.

Deze cursus notenleer zal gegeven worden in de school Jekerdal op woensdagavond van 18.45u tot 21.15u.

De dag voor de les instrument wordt in overleg met de leraar bepaald.

Voor de jongeren is er een cursus notenleer (2,5 uur per week), ook in de school Jekerdal. Deze cursus zal gegeven worden op woensdagmiddag van 16.00u tot 18.30u. De les instrument zal bij de jongeren pas vanaf het tweede jaar gegeven worden.

Door de reclame voor deze opleiding die op het schoolfeest in Kanne werd gemaakt en mede door de flyer van de Muziek- academie, die onze vereniging over het gehele dorp verspreid heeft, zijn er al verscheidene geïnteresseerden.

Om de planning van de lessen te vergemakkelijken wordt er door opleiders van de Muziek-academie gevraagd dat even-tuele kandidaten

zich nog zo snel mogelijk willen melden.

Mochten er dus nog mensen zijn die hiervoor interesse hebben, gelieve het dan zo snel mogelijk te laten weten.

## ***Onze nieuwe dirigent Sjef Ficker***

Na een uitgebreid artikel ten afscheid van Mr. Van Mechelen willen we ook even van de gelegenheid gebruik maken om Mr. Sjef Ficker welkom te heten in onze vereniging.

Ondanks onze inspanningen om zelf op zoek te gaan naar een nieuwe dirigent, wist Mr Ficker spontaan en volledig op eigen initiatief zijn weg te vinden naar Kanne.

Zoals ook met andere kandidaten werd na een verkennend gesprek besloten om een proefrepetitie te houden. Na deze reeks repetities bleek dat de muzikanten unaniem kozen voor de heer Ficker.

De eerste repetities zijn inmiddels al achter de rug en we mogen zeker stellen dat we een vruchtbare muzikale periode tegemoet gaan!

Van harte welkom dirigent. Wij wensen u met alle muzikanten en leden van het korps een heel fijne samenwerking toe. In een volgende editie vertellen wij zeker iets meer over onze nieuwe dirigent.

## ***Vooruitblik***

Zondag 18 oktober worden we verwacht bij de K.H. Broederband te Zussen. De drumband zal er dan niet bij zijn, want zij nemen deel aan het

Belgisch Vlamo kampioenschap in Wevelgem.

Een week later staat de kermis voor de deur. Op zaterdag 24 oktober is er het kermisbal in de zaal dat dit jaar verzorgd zal worden door FVM Productions met DJ Geert. Zondag en maandag zijn er dan de muzikale rondgangen. Traditiegetrouw worden de oudere leden verzocht om mee te werken bij de verkoop van loten, terwijl de jonkheid van deur tot deur zal gaan voor de kermispenning.

We rekenen weer maar eens op jullie spontane medewerking.

Ook november zal een drukke maand worden. Te beginnen met de nakermis. Gevolgd door de speelgoedbeurs, het opluisteren van de St. Ceciliamis en het mannen-souper.

Het Sinterklaasfeest zal doorgaan op **zaterdag 28/11**, want zondag 29/11 zal Kanne omgetoverd worden tot een boekendorp, en wordt onze zaal een "luisterplek".

Het muzikaal jaar zal afgesloten worden met het Kerstconcert.

Bijzonderheden worden natuurlijk nog meegedeeld.

## ***Sint Cecilia sprokkels***

Er werd een babyborrel gehouden in onze zaal voor twee kleinkinderen, Florian en Tom, bij Pol en Ria Schiepers-Jacobs.

Op 15 juli werd Krisje geboren, achterkleinkind van erelid Jean & Lie Schellings-Bleus. Twee dagen later mochten zij nog een achterkleinkind verwelkomen,

Cas. Bij deze van harte proficiat aan de hele familie!



We feliciteren ook Jacqueline & Tom Aelmans met hun 25-jarig huwelijksfeest!

Vreugde en verdriet liggen niet ver van elkaar. Will van Golde heeft gevraagd om iedereen te bedanken voor het getoonde medeleven bij het overlijden van z'n moeder Trees van Golde - Dohmen. Op haar wens is er in kleine besloten kring afscheid genomen. Uit respect voor haar wens had Will geen rouwbrief in de zaal opgehangen.

We willen dit blaadje toch nog even afsluiten met een gedicht voor Maurice Van Mechelen.

*Maurice,  
Speciaal voor u dit gedicht  
geschreven, omdat u zolang bent  
gebleven.*

*Op zoek naar een muzikale  
aanvoerder in oktober tweeduizend  
acht want we hadden een nieuwe  
dirigent nodig aan de macht.*

*Wat we hebben gekregen, hadden  
we zeker niet verwacht!*

*Het begon voor een paar weken,  
maar daar werd al snel van  
afgeweken.*

*En zo staan we nu met deze  
muzikale herder, ondertussen een  
jaar verder.*

*Ook al had hij zijn vrouw beloofd te  
stoppen, hij was hier amper weg te  
schoppen!*

*Al duurden de repetities nu soms  
wat langer, van deze dirigent werd  
iedereen snel een aanhanger.*

*Dankzij uw dosis goed moed, zit  
onze muzikaliteit weer goed.*

*Deze dirigent is groots en  
vervult onze verwachtingen  
ruimschoots!*

*Maurice is uitmuntend in zijn  
kunde en wist als geen ander  
deze fanfare te runnen!*

*Dankzij uw connecties, wist u  
zelfs een componist te strikken  
voor "inspectie".*

*Al dat repeteren is niet voor  
niets gebleken, uw muzikaliteit  
bleef ons aansteken!*

*We gingen samen op  
classificatiedag en behaalden  
een resultaat dat er zeker wezen  
mag.*

*We hebben gekregen; een jaar  
vol appels, aardbeien, praline,  
vlaai en peren, we lieten ons  
graag trakteren. Maar niet  
alleen op lekkernijen, ook op  
allerlei nieuwe en bijgeschreven  
partijen.*

*Bovendien hebben we van uw  
anekdotes mogen genieten, zoals  
'vanbuiten' spelen als het staat  
te gieten.*

*Bedankt Maurice voor dit mooie  
jaar, we vergeten u niet zomaar!  
We hebben u altijd graag zien  
komen, en hopen u nog vaak te  
mogen verwelkomen.*

*Bedankt om wie u bent, voor  
alles wat u voor ons doet, altijd  
recht uit het hart en nooit omdat  
het moest!*



**Tot de volgende ...**