



Juni 2012

Redactioneel

Vrouwensouper

Kennismakingsdag

Studieconcert Riemst

Kunsttentoonstelling

**Mars - en Showwedstrijd
der Lage Landen in
Hamont**

Klein Kermis

Sint Cecilia sprokkels

Kapellentreffen

Periodiek van de
VZW Koninklijke Fanfare Sint Cecilia ,
Bejats 14, 3770 Kanne

TUSSEN ROFFELS EN NOTEN

Beste lezers,

Het voorjaar is alweer om en de zomervakantie is er (bijna)! Tijd om weer van wat welverdiende rust te genieten. Maar vooraleer jullie wegdromen, willen we toch nog even terugblikken op een aantal activiteiten.

Ons jaar werd zoals gewoonlijk geopend met ons vrouwenfeest.

Enkele maanden later organiseerden we in het teken van de ledenwerving een kennismakingsdag. Zo konden de leerlingen kennismaken met onze leden van de fanfare en drumband. En andersom uiteraard.

Hemelvaartsweekend stond dan weer volledig in het teken van de kunsttentoonstelling.

Tijdens het Pinksterweekend leverde onze drumband een puike prestatie op de mars- en showwedstrijd der Lage Landen in Hamont.

De sacramentsprocessie en de traditionele rondgang in de namiddag ter ere van 'Klein Kermis' horen en natuurlijk ook bij.

We hebben ook nog enkele felicitaties over te brengen en blikken al even vooruit op de komende activiteiten.

Veel leesplezier!

Vrouwensouper

Afgelopen jaar is goed van start gegaan met ons traditioneel vrouwenfeest. De zaal was weer goed gevuld en het eten viel goed in de smaak. Heren bedankt voor het lekkere menu!

Tijdens het souper werden enkele vrouwelijke leden gedecoreerd. Ook aan hen een dikke proficiat en dank voor hun jarenlange trouw en inzet voor onze vereniging. Hopelijk mogen nog vele jaren volgen!

Na de maaltijd werd de dansvloer vrijgemaakt en werd de benen gestrekt. Het werd een gezellige avond voor jong en oud.

Kennismakingsdag

Zaterdag 31 maart hebben we voor het eerst een kennismakingsdag georganiseerd. Het doel van deze dag was om leerlingen kennis te laten maken met onze leden en uiteraard ook andersom.

Om 13u30 verzamelden we aan de zaal om van start te gaan met met een gezellige voorjaarswandeling. We werden door instructies geleid door onze mooie bosrijke omgeving.

Ter afsluiting hebben enkele mannelijke leden een waar pannenkoekenfestijn georganiseerd.

Het mag gezegd worden dat dit initiatief gesmaakt werd bij dedeelnemers.

Voor sommigen was het een eerste bezoekje aan onze zaal en het beviel hen aardig.

Bedankt aan diegenen die een handje hebben toegestoken bij het organiseren van deze gezellige dag!



Classificatiedag

Zondag 22 april hebben we succesvol deelgenomen aan de Classificatiedag van Vlamo te Riemst. Zoals het woord zelf zegt, is het geen wedstrijd. Er is echter wel een jury voorzien die een beoordeling schrijft en opmerkingen voorziet voor elk korps.

We brachten een vijftal werken waarvan Rhapsodie Française van Henk Van Lijschoten en Admiral Spirit van Timothy Travis beoordeeld werden door de jury.

De beoordelingen en opmerkingen van die jury zijn toegelicht tijdens de repetitie door onze dirigent Mr Ficker. Het mag ongetwijfeld gezegd worden dat de we er samen hard voor gewerkt hebben en mooi resultaat hebben neergezet.

Verder een woordje van dank naar Mr. Ficker die alles in goede banen leidde.



De filmpjes van dit concert zijn te bekijken via onze site (www.kfc-kanne.be) of via youtube.

Kunsttentoonstelling

Traditiegewijs werd tijdens het verlengde Hemelvaartweekend de kunsttentoonstelling gehouden.

Deze jaarlijkse organisatie ligt volledig in handen van het feestcomité, en in het bijzonder van Will van Golde. Ook dit jaar is hij er weer glansrijk in geslaagd om de kunstenaars samen te brengen en deze manifestatie in goede banen te leiden.

Zoals gewoonlijk was het volledige weekend een komen en gaan van kijklustigen.

Mars- en Showwedstrijd der Lage Landen

Dé Grote Prijs Der Lage Landen te Hamont is één van de meest prestigieuze wedstrijden, op WMC na dan. Deze wordt 2-jaarlijks georganiseerd en is aan onze drumband niet zomaar voorbij gegaan en al evenmin aan onze instructeur Pascal Delvoie.

De eerste nogal sprekende foto..vat de hele dag samen in één enkel beeld. chapeau!!! Een lach en hier een daar een traantje...en ik kan het weten. Heerlijk toch. SCHITTEREND!!!! 87.9 procent.!



Na maandenlange voorbereidingen, extra repetities in de zaal ,op de weg, op het Statieplein, in de sporthal van Herderen en zelfs op het voetbalplein van VV-Kanne is het moment dan eindelijk aangebroken. De spanning was al te snijden tijdens de repetities, de discipline en de marsen werden erin gestouwd., We zijn zelfs gaan 'spioneren' bij de concurrent St. Huibrechts Lille, bij Benny Bax, maar de laatste maand moest het er echt staan, willen of niet...Pascal is in dat opzicht toch echt een perfectionist en neemt geen genoegen met minder (gelukkig!), dat mag gezegd worden. Maar het heeft ons dan ook wel weer ergens gebracht op topniveau, waar we echt allemaal fier op mogen zijn!!!



Op bezoek bij St. Huibrechts Lille. De gebroeders Vang op de foto met de Smaakpolitie-agent, Benny Bax....

Wij vertrokken die Pinksterzondag om stipt 12.00 uur, nou ja stipt, met een bus vol 'kalme' tamboers en vlaggendragers, samen met tal van onze eigen vaste supporters (heel sjiek!). Maar ook samen met supporters van de Kon. Fanf. Alliance uit Kanne. Heel fijn dat zij ook konden meegaan!!!

Jarenlang draai ik al mee bij deze fantastische drumband van dit mooie dorp, ons dorp Kanne. De wedstrijden zoals WMC en

Hamont zijn toch toppers te noemen, daar krijg ik zelfs af en toe nog wat zenuwen van... Laat staan wat er door de kelen van onze primussen heen gaat. Maar zelfs zij deden dit feilloos en met een bijzondere overgave. Chapeau ook aan alle nieuwelingen, ook vlaggen-drager Pierre, voor hun prestaties en hun eerste optreden in Hamont!

Daar in Hamont op deze 26ste editie van de Internationale Mars- en Showwedstrijden der Lage Landen ontmoeten op zondag en maandag meer dan 1500 muzikanten en begeleiders uit België, Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Tsjechië elkaar in een gezellige, muzikale happening en in een gezonde wedijver om de titel van "Kampioen der Lage Landen" of de prestigieuze "Trofee André Rijcken" mee naar huis te kunnen nemen! En wij als klassieke drumband (nog één van de weinige echte drumbands) van de Kon. Fanf. St. Cecilia uit Kanne waren er weer eens bij om ons beste beentje voor te zetten.

Wat een korps, wat een uitstraling, wat een perfectie!!!!

Dat zien de roeije oet Kanne....

Allereerst moesten we deelnemen aan het defilé op het marktplein met alle leden van de drumband die waren meegereisd. Een voorstelling van alle korpsen, prachtig! Een voorproefje op het traject dat moet open worden, een soort



warming-up, zullen we maar zeggen...Eenmaal aangekomen op dat vast parcours op de markt in Hamont voor de wedstrijd, zwetend in kostuum onder een stralende Pinksterzon...dan moet het gebeuren... Alles wat we geleerd hadden van Pascal en Hennie. Zelfs extra loop- en houdingstechnieken van Nico Dassen, die was ingehuurd om ons nog wat "kneepjes van het vak" bij te brengen, brachten we daar ten tonele met onze joelende supporters uit Kanne. En we stonden daar, op topniveau met onze instructeur uit eigen gelederen. Het was gewoon fantastisch wat we daar konden ten gehore brengen, maar was het voor de jury ook zo goed bevonden....? Dat is altijd afwachten tot de proclamatie, dat is altijd een periode van vragen of we erdoor zijn of niet... Ja, dan maar een pintje pakken...zodat we daar wat minder bij stil zouden staan... '... en doe er nog maar eentje Bertie, het smaakt in dat lekker warm lente-zonnetje...'. Uiteindelijk konden, na uren wachten en wat watertjes te moeten drinken (lees: pintjes), Hennie en de jongste telg van de drumband, Ellen, naar voren gaan om de prijs in ontvangst te mogen nemen. De proclamatie was aangebroken, het uur van de waarheid. Brrrr... nee, het is niet koud, maar de zenuwen gieren door het korps... dat is zeker voelbaar



Een serieuze blik van onze tambour majoor Hennie. Salueren naar de publiek.

Pascal dacht al dat we niet zo'n goede score zouden gaan behalen: '... in de zeventig procent...' Of dat nu aan ons zou liggen of de jury, of aan hemzelf... dat wist hij zelf ook niet denk ik. Maar eens ze met de prestaties van Kanne op de proppen kwamen..... ja je kunt het al raden, ze zeiden zeven - oei, krijgt Pascal toch gelijk, slechts in de zeventig procent - en toen kwam de rest.... Zeventachtig komma negen procent en een EERSTE prijs in Hamont voor de jongens en meisjes van dé drumband van Kanne... Op dat moment werd het allemaal wat teveel, ik denk wel voor iedereen, die ontleding, gewoon fantastisch. Je ziet het ook op de foto... Vervolgens stort Pascal emotioneel in de armen van Eric en wel voor een tijdje, een mooier gebaar van vreugde kon er op dat moment niet zijn, iedereen was uitgelaten van blijdschap.

We hadden een beetje een moeilijke periode achter de rug na het overlijden van onze vriend en instructeur Marc Vrijens en onze vriend Freddy Thijs. Maar we hebben allemaal, en Pascal in het bijzonder, een heel goede prestatie neergezet, een prestatie waar we mee naar buiten kunnen komen en waar

we mee kunnen groeien met ons korps!!!



Een prestatie waar we trots op mogen zijn, terecht fier, allemaal, Marc en Freddy ook!!

En daar was hij dan nog eens voor de laatste keer bij de aftocht van het korps op het marktplein, onze eigen joelende supporter Peter Lenaerts met zijn enorme 'toeter'... Dat is toch fantastisch om erbij te zijn en dit te mogen meemaken, dat we dit nog heel lang mogen doen!!!

Iedereen bedankt voor jullie prestaties op deze schitterende dag!
Zeker ook onze dank aan de trouwe supporters "van de roeije en de blauwe!"

(geschreven door Maurice Vang)

Klein Kermis

Zondag 10 juni stonden we om 10u30 alweer klaar om deel te nemen aan de sacramentsprocessie van onze parochiegemeenschap. Dit jaar trok de processie via Brugstraat, Bejats en Statieplein naar de Oudeweg en Kapelstraat om dan terug te keren naar het vertrekpunt onder de brug.

Processie lopen is zeker niet het gemakkelijkste en prettigste onderdeel van onze bezigheden en na zo'n dikke twee uurtjes laat de vermoeidheid zich dan makkelijk voelen.

Desalniettemin stonden we 's middags alweer klaar om onze feestelijke rondgang aan te vatten.

Spijtig genoeg waren de dranggoden in de middag minder goed gezind, maar wij slaagden er toch in alles netjes af te werken. Gelukkig stonden bij aankomst in de zaal de koffie en vlaai klaar!

Sint Cecilia sprokkels

Tijdens de Heilige mis van 06 mei mocht onze leerling Luuk Gerardu (drumband) zijn eerste communie ontvangen. Dikke proficiat!



Op 11 mei kwam Elodie haar ouders verblijden. Peter en Christy Thijs-Moesen en uiteraard ook de (over)-grootouders. We wensen jullie veel geluk toe!



Donderdag 08 juni is Noa ter wereld gekomen. Will & Marie-José van Golde mogen zich nu trotse grootouders noemen. Bovendien ook een dikke proficiat aan oma Annie met een prachtig viergeslacht in de familie!

Kapellentreffen

De Jekerländers stellen voor

Zondag 1 juli 2012 om 13u

Gratis inkom!

Kapellentreffen

zaal St. Cecilia Kanne

Programma:

13.00 – 14.00 : Jekerländers Kanne

14.15 – 16.00 : Marlënticka Reimerstok (NL)

16.15 – 17.30 : Hagelandse Blaaskapel Oplinter

17.45 – 18.30 : Hofkapel Vreugd in Deugd Zussen

18.30 – 19.45 : Jeweun Vier Kerkrade (NL)

20.00 – 21.30 : Die Lustige Freunde Bissegem

Op zondag 1 juli 2012 organiseerde de blaaskapel 'De Jekerländers' het kapellentreffen in onze zaal. We hebben ervoor gekozen om alle trouwe bezoekers te trakteren op een prachtig programma. Uiteraard allemaal om de bömisch-mährische blaasmuziek te promoten.

Naast 'De Jekerländers' namen nog vijf andere kapellen deel Marlënticka, de Tsjechische benaming voor 'Klein Marliesje'. In 1999 behaalde deze groep een eerste prijs in de bergklasse op het Zuidnederlands kampioenschap. Dit was de grondslag voor een bloeiende toekomst. In 2005 behaalde ze onder andere de eerste prijs en lof van de jury in de Super Topklasse.

Marlënticka is dan ook een graag geziene gast in binnen- en buitenland, waar het orkest vele feesten opluistert.

Nieuw bij ons was de Hagelandse Blaaskapel uit Oplinter. Deze kapel vindt haar ontstaan in de plaatselijke Kon. Harmonie Sint-Genoveva. Wanneer enkele muzikanten tijdens hun verlof in Oostenrijk geconfronteerd werden met de mooie Oberkrainer en

Egerländer-muziek, beviel hen dit zo goed dat ze in 1992 besloten in eigen regio iets gelijkaardigs op te richten.

De Hofkapel Vreugd in Deugd van Zussen is ons reeds langer bekend. Deze hofkapel zag het licht in 1984. Oorspronkelijk werden ze opgericht om het 85-jarige jubileum van de harmonie extra luister bij te zetten. Tot op de dag van vandaag is de hofkapel nog steeds zeer actief. Feestjes, verjaardagen, BBQ's, bierfeesten,... maar vooral in de carnavalsperiode beleven ze hoogdagen. Alle leden van de hofkapel zijn ook lid van de Kon. Har. Vreugd in Deugd.

De blaaskapel 'Jeweun Vier' leerden wij kennen tijdens een optreden in Bocholtz. Deze blaaskapel is in 2002 ontstaan in Kerkrade. Jeweun Vier staat symbool voor de wijze waarop de leden hun hobby invullen. Pretentieloos, zonder poespas, gewoon lekker samen musiceren.

Het kappelentreffen werd afgesloten door 'Die lustige Freunde' uit Bissegem, toch niet naast de deur. In november 1998 werd in de Kortrijkse deel-gemeente Bissegem deze blaaskapel boven de doopvont gehouden. Enkelen slaagden er algauw in om vrienden-muzikanten warm te maken voor hun project. 'Die lustigen Freunde' leggen zich momenteel vooral toe op de pittige Märische stijl en worden alsmaar bekender en geliefder bij het publiek. Muzikale fijnproevers die van onvervalste polka, wals, ländler of susedska houden, kunnen tijdens optredens van deze zestienkoppige formatie

gegarandeerd hun muzikale honger stillen.

Het werd een mooie muzieknamiddag. Was het echter door het behoorlijk mooie weer, of het pas aangebroken verlof,...stiekem hadden we toch gehoopt op een beetje meer belangstelling, zeker vanuit eigen rangen. Volgende keer beter.

EN NU.... VAKANTIE

Na een druk en bewogen voorjaar mogen de muzikanten genieten van een welverdiende vakantie. De eerste repetitie zal vrijdag 17 augustus van start gaan. We hopen dan ook allemaal op uw aanwezigheid aangezien we onmiddellijk van start zullen gaan met de muzikale voorbereiding voor het reünieconcert.

Voor de leden van de drumband zal de wekelijkse repetitie in de maand juli doorgaan. Zij krijgen hun verdiende rust in de maand augustus.

We wensen iedereen een deugddoend verlof, een behouden reis en even goede thuiskomst.

Misschien doe je tijdens je vakantie wel wat inspiratie op voor een mooi artikeltje in ons ledenblad. Aarzel dan zeker niet om het ons door te geven.

Tot de volgende keer...

Kalender

Vrijd 17/08

Repetitie 20u

Zon 26/08

Uitstap "Ramdam" Luik

Zat 22/09

Reünieconcert vanaf 19u

Zon 23/09

Concertnamiddag vanaf 17u

Zat 27/10

Kermisbal

Zon 28/10

Kermisrondgang

Zat 03/11

Nakermisbal

Zon 04/11

Nakermisrondgang

Zat 17/11

Mannensouper

Zon 02/12

Sinterklaas

Zon 30/12

Sylvesterconcert

Maan 31/12

Nuijjoarsnaach

PROFICIAT

